



Met de steun van:



Rekeningnummer:

IBAN: BE02 0012 1637 4340

BIC: GEBABEBB

Web: www.hokzele.be

E-mail: hokzele@hotmail.com

Museum en

documentatiecentrum:

Lokerenbaan 43, 9240 Zele

Ondernemersnummer:

411054029

Heem- en Oudheidkundige Kring Zele vzw, Kouterbosstraat 62, 9240 Zele

Zele, februari 2018

Beste leden,

Bij de start van dit nieuwe werkjaar zijn wij zo vrij u onze eerste ledenbrief van 2018 toe te sturen. Ook dit jaar start ons werkjaar met de heemkundige avond en aldus de voorstelling van alweer een nieuw jaarboek, dit keer het 48^{ste} in de rij.

Naast de publicatie van een nieuw jaarboek gaan we gedurende het jaar 2018 onverminderd verder met de uitbouw van het museum "Zeels Erfgoed" en werken we uiteraard ook continu verder aan de toekomst van het documentatiecentrum.

Het hoogtepunt van dit werkjaar wordt ontegensprekelijk de viering "50 jaar VZW Heem- en Oudheidkundige Kring Zele". We zullen onze leden na de zomervakantie uitgebreid informeren omtrent alle evenementen die we plannen teneinde deze verjaardag op gepaste wijze te vieren !

Ziehier onze activiteiten voor het eerste deel van het werkjaar:

Heemkundige avond: vrijdag 23 maart 2018

De heemkundige avond start traditiegetrouw om 20 uur en vindt dit jaar plaats **in de polyvalente zaal Jan Praet in het Henri Van Daelecentrum (gebouw achter de bibliotheek).**

Hoogtepunt van de avond wordt ook nu weer de voorstelling van het nieuwe jaarboek.

Voor het muzikaal intermezzo zorgt dit jaar de groep Passepartoe.

We verwelkomen op deze heemkundige avond een gastspreker, zijnde de heer André Verstraeten, bezieler van natuurbeweging vzw Durme. André bracht in november 2017 een lijvig en prachtig geïllustreerd boek uit: *De Durme, van Tiel tot Tielrode*.

Deze rivier boetseerde in de loop der eeuwen gevarieerde landschappen, was het toneel van historische gebruiken en economische bedrijvigheid, speelde een rol in oorlogen, inspireerde kunstenaars, leidde tot de realisatie van merkwaardig bouwkundig erfgoed en tot mogelijkheden op gebied van recreatie, toerisme en natuureducatie. Aan de hand van beeldmateriaal wordt dit een boeiend verhaal, waarin ook Zele en omgeving niet zal ontbreken.

Gedurende de korte pauze en op het einde van de avond is er mogelijkheid voor een bezoek aan onze boekenstand.

Op het einde van de avond wordt aan de aanwezigen een drankje aangeboden en ondertussen kan u ook het lidgeld betalen en het nieuwe jaarboek meenemen.

Erfgoeddag onder het thema “Kiezen” : 22 april 2018.

We geven deze expo de naam “Met Vlag en Wimpel”. We bouwen deze expo op rond het thema kiezen voor ontspanning, sport, het verenigingsleven teneinde betere keuzes te maken in het leven. We grasduinen voor de samenstelling in het eigen archief en depot op zoek naar herinneringen aan het Zeelse sport- en verenigingsleven. We putten uit de aanzienlijke collectie vlaggen, fotomateriaal, allerlei attributen.

Praktisch:

TENTOONSTELLING “MET VLAG EN WIMPEL”

Henri van Daelecentrum
Lokerenbaan 43 (achter de bibliotheek).

De tentoonstelling is te bezichtigen op zondag 22 april van 10 tot 17 uur.
Verder is individueel bezoek mogelijk op elke eerste en derde zaterdag van de maanden mei en juni 2018, dit telkens van 14 tot 17 uur.

Lezing door Mevrouw Dominique Cooreman: 18 mei 2018

In de polyvalente zaal van het dienstencentrum ontvangen we om 20 uur Mevrouw Dominique Cooreman voor haar lezing “De vergeten slag van de Nieuw-Zeelanders in La Basse-Ville 1917: New Zealand Voices from Flanders Fields”.

Voor verdere details wordt verwezen naar de bijlage 2 aan deze ledenbrief.

Heemkundige reis: 2 juni 2018

Voor deze editie van de heemkundige reis staan een bezoek aan Nieuwpoort en Diksmuide op het programma en dit naar aanleiding van de herdenking “100 jaar Wapenstilstand”.

Voor alle praktische informatie wordt verwezen naar de bijlage 3 aan deze ledenbrief.

Internationale Kant- en Handwerkmarkt: 24 juni 2018

We nemen deel aan dit evenement met de boekenstand die zal worden opgesteld op het binnenplein aan het dienstencentrum (achter de bibliotheek). Ook is ons museum “Zeels Erfgoed” open van 10 tot 17u, doorlopend.

Met onze vriendelijke groeten,

Annemie D’HOOGHE
Voorzitter

Martine SMET
Secretaris

Lidmaatschap HOK Zele 2018

De leden ontvangen jaarlijks het omvangrijke jaarboek, inbegrepen in de prijs van het lidgeld.

Lidgeld gewoon lid: 15.00 euro

Lidgeld erelid: 25.00 euro

Wie onze vereniging een financieel duwtje in de rug wil geven is uiteraard welkom als erelid.

Wenst u het jaarboek (de prijs ervan is inbegrepen in het lidgeld) met de Post te ontvangen, dan telt u bij bovenstaande bedragen 4.00 euro port bij voor binnenlandse post, en 11.50 euro port voor verzending naar het buitenland.

Lidgeld 2018, het nieuwe jaarboek inbegrepen			
	Lidgeld	Lidgeld, inclusief verzending van het jaarboek met de post (binnenland)	Lidgeld, inclusief verzending van het jaarboek met de post (buitenland)
Gewoon lid	15,00 €	19,00 €	26,50 €
Erelid	25,00 €	29,00 €	36,50 €

Op welke wijze kan u het lidgeld 2018 betalen ?

- Bij voorkeur door vooraf het bedrag van het lidgeld over te schrijven op het rekeningnummer van HOK-Zele (IBAN) BE02 0012 1637 4340 (BIC) GEBABEBB, met de vermelding "Lidgeld 2018", eventueel via het aangehechte overschrijvingsformulier.
- **Gelieve deze overschrijving vóór 15/03/2018 uit te voeren om onze administratie vlot te laten verlopen.**
- Ofwel cash bij het bekomen van lidkaart en jaarboek op één van onderstaande wijzen:

Wij bezorgen u uw nieuwe jaarboek en lidkaart volgens uw voorkeur:

1. Op de heemkundige avond vrijdag 23 maart kan u het jaarboek en uw lidkaart meenemen, na voorafbetaling van het lidgeld 2018 of na betaling cash ter plaatse.
2. Op maandagavond 26 maart 2018 in ons lokaal in het Henri Van Daelecentrum (Lokerenbaan 43, 9240 Zele) van 19 tot 20 uur, na voorafbetaling van het lidgeld 2018 of betaling cash ter plaatse.
3. Een bestuurslid brengt het jaarboek en de lidkaart bij u aan huis, na voorafbetaling van het lidgeld 2018 of betaling cash aan het bestuurslid bij u thuis, gratis thuisbezorging enkel binnen Zele.
4. Via de post, enkel mogelijk na voorafbetaling via overschrijving van het lidgeld 2018, verhoogd met de portkosten (zie tabel hierboven).

De Zeelse Dominique Cooreman spreekt op 18 mei over “De vergeten slag van de Nieuw-Zeelanders in La Basse-Ville (Waasten)”

La Basse-Ville 1917: New Zealand voices from Flanders Fields

“Weten om niet te vergeten en niet te herhalen: onderzoek het heden en het verleden om te begrijpen”.

De nadruk van deze lezing wordt vooral gelegd op de menselijke en familiale gevolgen tot op heden, evenals op de betekenis van deze veldslag/oorlog om mee te werken aan de blijvende vrede in de wereld.

Dat de gebeurtenissen van 100 jaar geleden in België nog actueel zijn in de beleving van Nieuw-Zeelanders van vandaag stemt tot nadenken, al wordt door hen België dikwijls verward met Frankrijk...

Wat hebben wij gemeenschappelijk met hen ? Waarin verschillen we ?

Vrij onbekend is het feit dat Nieuw-Zeelanders mee vochten in de Eerste Wereldoorlog en op 12 oktober 1917, tijdens de slag om Passendale, het grootst aantal soldaten verloren van de ganse duurtijd van de oorlog ...in België.

In Nieuw-Zeeland, het land van onze tegenvoeters, leeft de gedachte aan de grote verliezen nog steeds.... Ook 100 jaar later. Flanders Fields is nog altijd gekend en ook de jongste generatie kent het gedicht van de Canadese dokter over de graven en de papavers in de Vlaamse Velden.

Zij vochten als ex-kolonialen, onder de opperste leiding van de Britten. Als klein land aan de andere kant van de wereld worden ze dikwijls vergeten. Welke zijn de gevolgen, ook vandaag nog ?

Dominique Cooreman ontdekte in 2004 een bijna vergeten veldslag waarbij enkel Nieuw-Zeelanders betrokken waren geweest, ten Zuiden van Mesen. Ze kregen de opdracht om La Basse-Ville in te nemen, een gehucht dat thans deel uitmaakt van Komen-Waasten. Sindsdien is dit in de vergetelheid geraakt en het gehucht verdween van alle kaarten.

Aangegrepen door de menselijke gevolgen van het feit dat die jonge mannen hun leven verloren zo ver van het thuisfront heeft zij de laatste jaren, mede door talrijke bezoeken aan Nieuw-Zeeland, de geschiedenis en diens waarheid opnieuw laten zegevieren. Er volgde een boek (in het Engels, de voertaal van Nieuw-Zeeland) en spreekbeurten om België beter bekend te maken.

Op 31 juli 2017 is op de plaats van de veldslag voor de eerste maal officieel de slag om La Basse-Ville herdacht, 100 jaar nadat Leslie Andrew er met het Victoria Cross werd vereerd.

Dominique Cooreman's onderzoek van bijna 13 jaar in archieven en talrijke interviews met familieleden van betrokkenen bij de veldslag, laten haar toe een boeiende en levendig voorstelling te geven van de Nieuw-Zeelandse maatschappij, de cultuur van 100 jaar geleden en de huidige (Maori en blanke).

Ze ontdekte dat er 1.008 Nieuw-Zeelandse soldaten waren omgekomen bij en als gevolg van deze slag, hetgeen veelzeggend is als men bedankt dat de bevolking van Nieuw-Zeeland toen slechts 1,1 miljoen mensen telde.

Zij reisde ook in de voetsporen van de soldaten naar de landen waar het Nieuw-Zeelandse leger is geweest tijdens de Grote Oorlog: Tasmanië, Turkije, Egypte, Frankrijk....

Na de lezing zal er ruimschoots tijd zijn om vragen te stellen.

HEEMKUNDIGE DAGREIS Zaterdag 2 juni 2018

Programma:

- 08.30 u: Vertrek per autocar aan **de ZANDBERG te Zele**.
- 10.00 u: Aankomst in Nieuwpoort voor bezoek aan de site Westfront Nieuwpoort (onder begeleiding van 2 gidsen).
- 12.15 u: Middagmaal (broodjesmaaltijd) aan boord van de boot van de rederij Seastar.
- 13.30 u: WO I memorial cruise: we varen uit met de boot richting Diksmuide (een gids vaart met ons mee).
- 15.30 u: Aankomst in Diksmuide en bezoek aan het Museum aan de IJzer (onder begeleiding van 2 gidsen).
- 17.30u: Avondmaaltijd in Diksmuide in "Salons Notredame": voorgerecht, hoofdschotel en dessert.
- 19.30 u: Vertrek uit Diksmuide en aankomst te Zele rond 20.45 u.

PRIJS: Leden HOK Zele (met inbegrip van de gezinsleden): 67 EUR en niet leden HOK Zele: 75 EUR.

INSCHRIJVING: open tot volboeking, betaling via overschrijving op het rekeningnummer (IBAN) BE02 0012 1637 4340 - (BIC) GEBABEBB van Heem- en Oudheidkundige Kring Zele, met vermelding "heemkundige reis".

Er zijn **maximaal 52 plaatsen** beschikbaar. Reservatie is slechts geldig bij ontvangst van de betaling. Bij volboeking wordt een wachtlijst aangelegd en worden de laatste intekenaars hiervan verwittigd. Snel inschrijven is de boodschap !

1. Westfront Nieuwpoort

Onder begeleiding van 2 gidsen brengen we een bezoek aan deze prachtige site die op 18 oktober 2014 werd heropend onder de naam Westfront Nieuwpoort. Een permanente tentoonstelling illustreert de onderwaterzetting van de IJzervlakte in 1914 door het openen van de sluizen van de Ganzepoot. De gidsen vertellen over het lot van de stad Nieuwpoort die als eerste stad aan het Westfront genadeloos werd vernietigd. Honderd jaar later is het Koning Albert I-gedenkteken een serene plek in een weids landschap.

2. Met de boot van Nieuwpoort naar Diksmuide: WO I memorial cruise

Onder begeleiding van een gids schepen we in op de boot van de rederij Seastar voor de IJzertocht van Nieuwpoort naar Diksmuide. We maken kennis met de vredige IJzer en de schilderachtige IJzervlakte, ooit het decor van één van 's werelds bloedigste oorlogen. De belangrijkste blikvangers tijdens deze boottocht zijn niet alleen de voorbijvarende plezierboten en de prachtige fauna en flora aan beide oevers, maar ook de IJzertoren en de Dodengang, stille getuigen van de Grote oorlog.

3. Het museum aan de IJzer in Diksmuide

Onder begeleiding van 2 gidsen bezoeken we deze Europese Vredessite met de Paxpoort, de Crypte en de IJertoren waarin het volledig vernieuwde "Museum aan de IJzer" het verhaal brengt van de Belgisch-Duitse confrontatie tijdens de Grote oorlog en van de Vlaamse ontvoeringsstrijd.