

Zaterdag 27 september – voormiddag

EXPO '58 – UITSTAP

50 jaar geleden bezochten 42 miljoen bezoekers Expo '58.

De eerste naoorlogse wereldtentoonstelling was een groots opgezet gebeuren, dat niet alleen de kenteringen van de tijd in scène zette maar tegelijk al een hang naar moderniteit en de zegeningen van de *Golden sixties* aankondigde...

Het Atomium, hét opzienbarend gebouw van de Expo in 1958, schittert nu zoals nooit tevoren.

In de bollen lopen langsheen een origineel parcours meerdere tentoonstellingen, waaronder "**Expo '58, tussen droom en werkelijkheid**".

Even genieten van het prachtige zicht over Brussel hoort er vanzelfsprekend bij.

De Heem- en Oudheidkundige Kring, i.s.m. vtbKultuur Zele, nodigen je graag uit op een bezoek aan het Atomium, gevolgd door een aangename wandeling naar het Amerikaans theater.

Dit alles wordt begeleid door een vtb-Brusselgids.

Praktisch: we komen samen om 9.30 u in de lokettenzaal van het Centraal Station. Van daar nemen we, in gezelschap van onze gids, de metro naar het Atomium.

Rond 13.15 u eindigt het begeleid programma en keren we terug naar Brussel.

Wie het wenst kan op eigen houtje de namiddag invullen.

We nemen de trein in Zele van 8.41 u.

Kostprijs: Gids, metroticket, toegang Atomium (7/4 EUR):

15 EUR (voor leden: 13 EUR)

Senioren: 12 EUR (voor leden: 10 EUR)

Gelieve zo vlug mogelijk in te schrijven, het aantal deelnemers is beperkt tot 20 personen per gids.

Info en reservatie: Annemie D'hooge (HOK), tel. 052-44 50 69
of Lucien Boone (vtbKultuur), tel. 052-44 42 17